



Dag van gebed Samen tegen het coronavirus

Een initiatief van de
Orde der Augustijnen OSA
Augustijnen Recollecten OAR
Ongeschoeide Augustijnen OAD



Kruisteken

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

R Amen

Psalm 91

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen JHWH: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.'

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.



Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.

U bent mijn toevlucht, JHWH.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

'Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.'

(NBV)

Korte stilte

Lezing uit Augustinus

Ik zal zingen en op het psalter spelen voor de Heer. We zullen zonder zorgen zijn, zonder zorgen zingen en zonder zorgen op het psalter spelen, wanneer we de vreugde van de Heer zullen overdenken en als zijn tempel zullen worden beschermd. Want de dood zal worden verslonden en overwonnen! Maar hoe zit het nu? Want de vreugden die we zullen hebben wanneer die ene bede van de psalmist uitkomt, zijn al genoemd.

Hoe zit het nu? *Luister, Heer, naar mijn stem*. Laten we nu zuchten; laten we nu bidden. Zuchten doen alleen mensen die in de ellende zitten; bidden doen alleen mensen die in nood zijn. Het gebed zal voorbijgaan, de lofprijzing zal komen; het huilen zal voorbijgaan, de vreugde zal komen. In de tussentijd, nu we moeilijke tijden doormaken, mag ons gebed tot God niet verslappen, God, tot wie we dat ene gebed richten; mogen we dat niet opgeven, totdat het voor ons - wanneer Hij ons geeft en brengt waarom we vragen - wordt vervuld. *Luister, Heer, naar mijn stem waarmee ik tot U riep. Ontferm U over me en verhoor mijn gebed*. Dat is het enige wat de psalmist bidt; het enige wat hij, al zo lang vragend, huilend en zuchtend, bidt. Al zijn verlangens liet hij los; het enige wat hij nog deed, was bidden.

Augustinus, Uitweiding 2 over psalm 26 (27),14 over vers 7



Korte stilte

Bidden we samen

Onze Vader

Wees gegroet ...

Eer aan de Vader ...

Gebed

+ Almachtige en barmhartige God, verkwikking in onze vermoeidheid, steun in onze zwakheid, troost in ons verdriet. We komen bij U om uw barmhartigheid aan te roepen, want vandaag ervaren we nog steeds de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan nu we te lijden hebben onder een nieuw wereldwijd verspreid virus. Luister naar het gebed dat we uitspreken, troost uw kinderen, red ons uit deze nood en open ons hart zodat we hoopvolle mensen zijn.

Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

R Amen

Zegen

+ De Heer zij met u

R En met uw geest.

+ Zegene U de almachtige God, in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.

R Amen.

of:

+ Moge de Heer ons zegenen en beschermen tegen alle kwaad en ons eeuwig leven schenken.

R Amen

